

“Kind je zonden zijn je vergeven”

Preek n.a.v. Marcus 2:1-12 – 500 jaar Reformatie

Ds. Maarten van Loon, november 2017

[1] Ik begin bij de reactie van Jezus. [gat in dak gemaakt, ... verlamde aan zijn voeten]

Best heel bijzonder. Niet: “dak stuk, vergoeden!” “kon je niet op je beurt wachten??!”

Vooral bijzonder om wat Jezus wél zegt[2]: “kind [vriend] je zonden zijn je vergeven”.

Waarom zegt Jezus dat? Zit die man daarop te wachten? Wil genezen worden toch?

[3] [dit dus ...] Komt ook. Weet man nog niet. Eerst[4]: zonden zijn je vergeven.

En jij? Zit jij erop te wachten – dat je dit van God hoort?

Jij die bidt om genezing, om werk, om (ook) een kind, om ...

Misschien bid je je knieën wel kapot.

Stel je voor ... je bidt indringend gebeden tot God/Jezus. Gelooft immers dat Hij kan genezen etc.

En dat Jezus dan je geloof “ziet” [proeft] en je dan zou horen: “kind, ...” [Kan in je binnenste; preek]

Het overkwam Paulus. Vele malen gebeden en toen[5]: “mijn genade [o.a. vergeving] is genoeg”

Terug weer naar die uitspraak[6]

Zitten wij wel te wachten op vergeving van zonden? [ga na ...] Zonde [jouw!] wel een probleem?

Zo nee ... dan probleem. Jezus: probleem nummer 1. Met stip.

Leert ons bidden: vergeef ons onze zonden! [en niet vragen om genezing]

[Dankdag: kwam met kinderen ook mooi naar voren – genoemd: Jezus, voor ons gestorven]

Jezus zegt: probleem nummer 1. De zonde / het kwaad/ het verkeerde. Diepste oorzaak van alle ellende.

Zegt de Bijbel en bevestigt Jezus hier. Dikke streep onder.

Als je de Bijbelse boodschap kent – wist je dat eigenlijk ook al:

Jezus komt toch allereerst om onze schuld voor God te betalen? [ja, voor meer, maar dit als 1.]

Dus: als dat zo is – hoe kunnen wij dan zeggen: boeit niet / zit ik niet op te wachten?

Dan proberen eigen te maken. Idd: zondebesef.

[7] Zondebesef ... ja – hebben we dat wel?

Ja, er is zonde. Veel zonde. Veel ellende in de wereld.

Vaak: niet zo schuldig [geldt niet voor iedereen; straks]

Maar ... God heeft het helemaal gaaf geschapen.

Cagrijn/sneer/ lelijke opm./leugentje/alles voor mezelf/meedoen pesten/niet helpen: past niet.

Of dat ik alles voor mezelf houd – en anderen maar nauwelijks help.

Weet je: ook in mijn bestaan: zonde tot in de uithoeken. Zien: stuk bederf.

Moet je zien. Voelen. Op de knieën. Vaak gezegd: elke opwekking begon telkens met... zondebesef.

God die dit niet wil. Het erg vindt. Dat zien. Vervolg, m.n. vers 17: gezonde mensen ...

[8=zwart] Ik denk ook dat we heel vaak afschuiven. Onze verantwoordelijkheid niet nemen.

Voorbeeld Spurgeon. Bij man die dronken was geweest.

S: doet u het gebed maar. Man: Heer, ben uit geweest; in een verkeerde kroeg terecht gekomen.

S: dat is geen gebed; overdoen! Man: ‘Heer, met een paar slechte vrienden op pad geweest.’

S: nee dat is geen bidden! Man: maar hoe dan??

S: ik ben gisteravond dronken geweest. Wilt u het mij vergeven?

Niet allerlei anderen, of omstandigheden [doen we zo vaak ..], maar jij – 100% verantwoordelijk.

#metoo. Niet: ja maar ze had ook zo’n kort rokje aan.

Verwant: ja maar via internet is het ook zo makkelijk om ...

[9] Luther. Had heel sterk zondebesef. Worstelde daar mee. Geloofscrisis. [eerder verteld + op cat.]

Grote vraag: hoe krijg ik God zover dat ...

Want: mijn zonden staan in de weg. God wil mij niet. Wat moet ik doen?

Luther deed zijn best. Ging zelfs in het klooster. Niets hielp. Hij bleef zondigen.

Zijn probleem? → Hij wilde het bij God verdienen. Door heel goed te zijn.

Alleen, 1 tekst begrijp hij niet. Rom. 1:17 de rechtvaardige zal uit geloof leven.

Wie is die rechtvaardige dan??? Niemand, dus ... niemand zal leven. → kan betekenis tekst niet zijn.

Ontdekking. Ps. 31: 2 "Doe mij ontkomen door uw gerechtigheid". Onrustig. Bladeren. Rom. 1 ...

God eist niet. Maar geeft. De vrolijke ruil: Jezus in mijn plaats, ik in Jezus' plaats [naast God]

Ontdekking: geloof is daarvoor genoeg. Alleen door geloof!

[10] Zie je ook terug in verhaal verlamde. Toen Jezus hun geloof zag.

Weten niet precies wat ze geloofden. Natuurlijk nog niet Jezus' dood aan het kruis etc.

Maar kennelijk toch heel sterk: Jezus kan het doen. Zal het doen. Miss ook wel: Zoon van God.

En dan gebeurt het – als Jezus je geloof ziet.

Dan zegt Hij: kind [aanspraak!!!] je zonden zijn je vergeven.

God zelf zegt dit. F+S hebben gelijk [ga niet in op dat gedoe]: dat kan God alleen.

Maar dus: God zegt het!!!

Zat die verlamde man daarop te wachten? Wij: denken van niet.

Zou best anders kunnen zijn. Want: verlamd → vast soort straf. [blindgeborene, Job]

Hun geloof: onduidelijk of het in- of excl. verlamde is. Mss durfde hij het niet te geloven. Ik?

Wat mooi dat die vrienden hem dan hebben meegenomen.

Nee, geen ge-ja-maar. Mee naar Jezus. En ze pakken hem op en daar gaan ze.

Nou, dan super bevrijdend: kind (!), je zonden zijn je vergeven.

Misschien durf jij het ook niet te geloven – voor jezelf. Verlammen je zonden je: "iedereen behalve ik"

Dan mag jij vandaag die woorden van Jezus ontvangen.

Als je in Hem gelooft, die betaald heeft voor alle zonden.

Dan mag ik het nazeggen, je ook aanzeggen: "Kind je zonden zijn je vergeven"

Hier zien we de "vrij genade". Onverdiend. Geen reden in u/j/m/ons. Niks voor gepresteerd.

Die verlamde heeft er immers niets voor kunnen doen.

Mooi ook bij doop. Dan al de aanzegging: kind je zonden zijn je vergeven.

Juist als je ziet, zoals bij doopvragen ook wordt gevraagd: ook in zonde ontvangen en geboren.

Dus 1: is vergeving. Om niets. En dat is al heel bevrijdend. Want wat doet dat met je?

Als je echt weet: ik ben vergeven. En ziet waarvan, dan: kan niet anders of je wordt ander mens.

Geen wrok. Geen bitterheid. Geen smoezen. Mild. Zelf ook vergevend.

Gaat doorwerken in alle uithoeken van het bestaan. Hét medicijn tegen ... [zie vervolg!]

Mag je dan niet verlangen naar genezing van ziekte, of naar ... en dat van God vragen? Natuurlijk wel!

Hier: Jezus lijkt te genezen vanwege "gedoe". Maar: heel vaak zien we Hem genezen!

Lang niet iedereen in die tijd. Zoals ook vandaag. Soms geeft God genezing. Wonderen nog altijd.

Tegelijk: al die wonderen zijn een voorbode van een wereld die komt.

Een wereld die voor je open gaat door ... genade. Door vergeving.[11]

Die je in geloof mag ontvangen. Dan gaan poorten paradijs open. Het volle leven.

Want Jezus zegt: "Kind je zonden zijn je vergeven. Welkom bij mij Thuis, voor eeuwig".